

Het Boalder volkslied is gemaakt in de dertiger jaren door meester Luimes, hoofd van de school in Baalder. De heer Lina uit Hardenberg heeft het laatste couplet gemaakt in 1963 ter gelegenheid van het verharden van de wegen in Baalder.



Woar de ho - ge pöp - pel - beu - me rit - selt



met hun zul - vren blad. Woar de for - se stoat ' ge



ee - ken, schaduw warpt op't wandel - pad. Woar de



fris - se boer - de - rij - gies, schoel goat tus - sen't gru - ne



holt. Doar is't scho - ne land van Boal - der kost' lijk



oord veur jong en old. Doar is't scho - ne land van



'Boal - der kost' lijk oord veur jong en old.

## Het Boalder Volkslied

Woar de hoge pöppelbeume  
ritselt met hun zolvren blad.  
Woar de forse stoatige eeken  
schaduw warpt op 't wandelpad.  
Woar de frisse boerderijgies  
schoel goat tussen 't grune holt.  
Doar is 't schone land van Boalder } bis  
kost'lijk oord veur jong en old.

Woar bij mooie zommeroavond  
nachtgeaal zien lietie kweelt.  
Woar dat lieve kleine diertie  
't oor der mensen zuties streelt.  
Woar een ieder graag noar lustert  
noar dat nachtegalenlied.  
Doar is 't schone land van Boalder } bis  
Kost'lijk oord veur jong en old.

Woar de mooie Vecht zich slingert  
langs de es-grond en de wei.  
Woar een ieder kan genieten  
in de mooie moand van mei.  
Woar de landman ow kan teuen  
wat zien noeste vliet vermag.  
Doar is 't olde land van Boalder } bis  
woar men meestied welvaart zag.

Woar ontgunnen woeste gronden  
priekt er met een riek gewas.  
En de koene rustig grazen  
in het jong malse gras.  
Woar deur vliet en noeste arbeid  
heel de heidestrook verdween.  
Doar is 't mooie land van Boalder } bis  
kost'lijk oord veur iedereen.

Woar de nije wegen leiden  
langs het wuivend golden graan.  
En deur malse grune weiden  
doar hef iens mien wieg-estoan.  
Reis ik ok noar verre kusten  
woar ik in de wereld goa.  
Toch zal ik niet eerder rusten } bis  
veur da'k weer in Boalder stoa.